

8 december 2004

Hemsida för maktskifte

Mitt i den regerande maktalliansens sönderfall, stretar den borgerliga alliansen för maktskifte vidare. De fyra borgerliga partierna har förbundit sig att samarbeta för att nå regeringsmakten 2006. Även om tankarna på en mer formell samverkan inte har diskuterats på allvar inom partierna, är det värt att avsätta viss tid för att fundera på om det inte vore en bra idé.

Med en gemensam valbeteckning, fast med olika listor av kandidater för respektive parti, markeras ännu tydligare att det är en gemensam allians som söker väljarnas förtroende. Den borgerlige sympatisör som vill avge sin röst har då i vallokalen ett parti att välja på, men flera listor, som var och en innehåller kandidater från ett och samma parti. Det borde inte vara så krångligt.

Att risken minskar för att något parti hamnar under fyraprocentsspärren är en extra bonus.

Tills vidare går arbetet framåt med en hemsida som lanserades i veckan. På www.maktskifte06 kan man läsa om de sex arbetsgrupper som är tillsatta, man kan ge sina synpunkter till arbetsgrupperna och man skriva på för maktskifte. Det är ett öppet och inbjudande tillvägagångssätt. Skillnaden mot socialdemokraternas nattliga förhandlingar i slutna rum med stödpartierna är slående.

På hemsidan kan man läsa Johnny Munkhammars krönika om att maktskifte har ett egenvärde. Socialdemokraternas långvariga maktinnehav har skapat en föreställning om att alla andra skulle vara olämpliga att regera: "Partiet blir ett med den politiska makten. Såväl departementen som de så kallade oberoende myndigheterna blir partiets tankesmedjor och propagandamaskiner. AMS, med en årlig budget på ca 60 miljarder, byggdes upp med det syftet. Flera myndigheter har följt efter."

Anpassligheten till makten är ofta ett större hot än makten i sig. När universitetslärare, statsanställda och även privata företagare, upphör med att vädra sina åsikter av rädsla för att inte hålla sig väl med makten, går samhället miste om alternativa synsätt.

Munkhammar jobbar på Svenskt Näringsliv, men börjar vid årsskiftet på tankesmedjan Timbro. Han är en avvikande röst i samhällsdebatten och hans aktuella bok "Sagan om välfärdens återkomst" är både optimistisk och pessimistisk.

Dysterheten följer av analysen av dagens samhälle, där skatterna inte räcker till för att finansiera den offentliga sektorn, och där skatterna inte kan höjas. Hoppet finns i möjligheten att förändra samhället så att fler människor kan bidra till välfärden och samtidigt utveckla de tjänster som i dag ryms inom den offentliga sektorns ram.

Den typen av partipolitiskt fristående analyser behövs i ett vitalt samhälle. Men det behövs också en förändring av den förda politiken.

För att politiken ska läggas om behövs ett maktskifte. Men även om maktskiftet har ett egenvärde, krävs det en annorlunda politik som ger kraft åt människor att förändra och förbättra samhället.

./SNB